

## Bragdmedaljen 1963 till Kongoflygare

Till innehavare av Stockholms-Tidningens guldmedalj 1963 har juryn utsett 1. fältflygare Jan Erik Nordlund, F 11 för hans insatser i Kongo. På juryns förslag har vidare nio av Nordlunds kamrater i F22 - kaptan Olof Lindström, F 4, 1. fältflygarna Tönnies Finke, F 4, John-Erik Jönsson, F 4, Axel Barthelson, F 5, Bertil Nordström, F 10, fanjunkare Carl Gustav Wesslén, F 11, 1. fältflygarna Gilbert Casselsjö, F 13 och Bjarne Gustavsson, F 16 samt löjtnat Åke Christiansson, F 18 - tilldelats tidningens minnesplakett.

Guldmedaljen och plaketterna delades ut av CFV i samband med flygdagen på F 1 den 31 maj.

### JURYNS UTLÅTANDE

På grund av erfarenheterna från tidigare tjänstgöring förstärktes det svenska FN-förbandet i Kongo (F 22) hösten 1962 med specialutbildad flygspaningspersonal.

Då striderna i Katanga åter blossade upp vid årsskiftet 1962-63 gjorde förbandet en som det sedan visade sig avgörande insats genom att på några få dagar eliminera provinsregimens flygstridskrafter. Denna operation, som genom sin 100-procentiga effektivitet vann stor uppmärksamhet bland internationell expertis, möjliggjordes genom spaningsflygets insatser.

Under de sista veckorna 1962 utfördes en serie spaningsföretag över flygfälten inom området,



*Generallöjtnant Lage Thunberg och 1. fältflygare Jan Erik Nordlund vid medaljceremonien på F 1*

varigenom man kunde exakt fastställa Katanga-flygets basering. Det visade sig, att alla krigsflygplan var koncentrerade till flygbasen Kolwezi-Kengere, som därför blev huvudmålet då FN-ledningen fann det nödvändigt sätta in det svenska jaktflyget.

Vid jaktförbandens anfall på Kolwezi hade fältflygare Jan Erik Nordlund order att fotografera resultatet inom 10 minuter efter varje anfall. Han genomförde dessa flygningar under delvis svåra väderleksförhållanden och under fientlig eld. Uppdraget försvårades dessutom av att man placerat ut attrapper och delvis skadade flygplan för att vilseleda spaningen. Vid vissa tillfällen måste han gå ned till under 20 meters höjd för att exakt fastställa, vilka flygplan som alltjämt var oskadade.

Resultatet av hans insatser i förening med skicklig fototolkning var, att de fortsatta anfällen kunde insättas uteslutande mot militära mål och ledde till förstöring av alla funktionsdugliga flygplan utan förlust av människoliv.

Juryn finner, att Nordlund visat personlig mod parat med ovanlig skicklighet vid genomförandet av sina svåra uppdrag och har enhälligt beslutat tilldela honom Stockholms-Tidningens guldmedalj 1963.