

Sven-Ewert Sörelius, 1920-2022



Vår älskade

Sven Sörelius

* 28 mars 1920
† 23 oktober 2022

ULRIKA och CHRISTER

LOLO och JANNE
Kamilla

Lisa Jonas Helene

CHRISTINA och PER
Johan Anna Karl Karin

Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

*Ett verksamt liv har
slocknat ut
En flitig hand
har domnat
Din arbetsdag
har nått sitt slut
Och i Guds hand
Du somnat
Din kära stämma
tystnat har
Men vackert står
Ditt minne kvar*

Akt med urna och gravsättning i
Lillkyrkan, Gustaf Vasa kyrka
fredagen den 20 januari
kl. 14.00. Efter akten inbjudes till
minnesstund. Osa till
normalm@ignis.se eller
08 - 15 16 60
före den 16 januari.
www.ignis.se

En av grundarna till Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) Sven-Ewert Sörelius och förre sektionschefen vid Kungliga Flygförvaltningen/Försvarets Materielverk har avlidit i en ålder av 102 år.

Sven-Ewert föddes den 28 mars 1920 i Skräflinge Malmö och var som ung var mycket flyg- och radiointresserad, ett intresse som underlättades av närheten till Bulltofta. Han kom som ung i kontakt med Rudolf Abelin som blev verkställande direktör i Malmö Flygindustri (MFI). Efter folkskolan läste Sven-Ewert vid Hässleholms tekniska gymnasium och tog där sin ingenjörsexamen.

1938 var det dags för Sven-Ewert att mönstra och platsen för detta var Malmö, mönstringsförrättare var major Kula som direkt föreslog infanteriet i Ystad. Sven-Ewert hade tänkt sig signaltrupperna i Stockholm eftersom att han var sändaramatör och läst till ingenjör. Majoren kontrade med Kristianstad men Sven-Ewert stod på sig med anledning av att det inte fanns radio där. Efter moget övervägande sa majoren ”*Begriper du dig på duvor?*” Varpå Sven-Ewert svarade ”*Ja det gör jag, min far har ett stort duvslag hemmave*”. Majoren svarade ”*Ja då får du komma till S1 i Stockholm*”. Major Kula hade ingen kunskap om radio som kommunikationsmedel men väl att duvor kunde förmedla enkla meddelanden. (Vid S1 fanns

ett duvslag som nyttjades av artilleriet). Värnplikten blev vid signaltruppernas regemente S1 vid Haga i Solna under åren 1943-44. Han blev tillsammans med sju andra värnpliktiga uttagen till en specialutbildning på den då nya och moderna radiostation Tmr-IX och där blev Sven-Ewert placerad för specialutbildning, och som han själv uttryckte det, ”*till min stora lycka*”. Kursen handledes av den legendariske signalmästaren Tore Palm som då var Kungliga Flygförvaltningens (KFF) projektledare.

Efter värnplikten blev Sven-Evert 1944 anställd vid Kungliga Flygförvaltningens Materielavdelnings Utrustningsbyrå Elektriska sektion i Stockholm. Där var K G Norén chef och bland kollegorna fanns bland andra Torsten Gussing och Tore Palm. Arbetsplatsen var ämbetsbyggnaden Tre Vapen vid Gärdet som då till stora delar var klar och utgjorde en mäktig ”byggnad” där den låg vid kanten av Gärdet. Arbetsuppgifterna blev först applikationer kring nya radioutrustningar. Den 1/12 1949 blev han chef för den nyinrättade Markradiodetaljen i Radiobyran, den 1/7 1954 chef för Markradiosektionen i Radiobyran och den 1/3 1957 chef för Anläggningssektionen i Telebyran (ELT1) där han blev verksam fram till 1982.

Ett av Sven-Ewerts större projekt var framtagning av materielskydd av plast. Efter studier och utprovning blev resultatet en ”hyddkonstruktion” av sandwichtyp med cellplast som distansmaterial och en stålkonstruktion som bärande del. Under 20 års tid producerades över 1000 hyddor. Fram till sin pensionering februari 1985 arbetade Sven-Ewert med speciella uppdrag inom FMV.

Med freden 1945 påbörjades en stor utbyggnad inom flygvapnet. Ny markradio anskaffades och installerades och äldre utrustningar avvecklades. Nu väcktes Sven-Ewerts intresse för att tillvarata gammal demonterad utrustning. Hans ledord blev ”*Det är vår plikt att visa kommande generationer gårdagens teknik*”. Detta var starten för ett mångårigt arbete med att samla äldre utrustningar, dokumentera och fotografera dessa. Inledningsvis förvarades dessa i förråd vid Arboga, Vetlanda, Karlsborg och Ursvik utanför Stockholm. När Flygvapenmuseet byggdes ut i Linköping fördes flygvapnets markteleutrustningar och dokumentationen succesivt över dit.

Under 1984 samlades, på initiativ av bland andra Sven Evert Sörelius, ett 30-tal entusiaster för att diskutera problematiken med försvarets samlade äldre telemateriel. Ett antal personer hade sett behovet av att ta tillvara på de historiska teleutrustningar som avvecklats och förvarats på olika ställen i landet och som då höll på att förstöras. Detta blev grunden till bildandet av Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) den 4 september 1984.

En museal arbetsinsats som Sven-Ewert Sörelius ofta återkom till var sökandet och bärgningen av det flygplan B-18 som 1946 störtat och sjunkit i vattnet utanför Härnösand. 1976 fick Sven-Ewert uppdraget som projektledare att söka efter flygplanet som 1979 kunde bärgas och efter restaurering ställas ut på Flygvapenmuseum. I förråd vid Flygvapenmuseum finns de utrustningar som Sven-Ewert på eget initiativ samlat ihop. I biblioteket finns samlingar skrivna av personer inom flygvapnet som han tagit initiativ till samt mängder av filmer och bilder. Sven-Ewert Sörelius minne kommer att finnas bevarat under lång tid.

Arne Larsson